

Brood in de woestijn
Gods leiding in ons leven

ds. S. Maljaars, predikant van Gereformeerde Gemeente te Meliskerke.

De geschiedenis van het volk Israël leert ons, dat de Heere hen langs een omweg door de woestijn leidde. Daar had de Heere Zijn wijze bedoelingen mee. In de woestijn hebben lessen van Hem ontvangen, die ze anders hadden moeten missen. En wat is nu het wonderlijke? Ondanks opstand, tegenstand en voortdurend murmureren gaf de Heere hen Zijn dagelijks zorg. Hoor maar wat Mozes aan het eind van zijn leven mocht zeggen. 'Deze veertig jaren is de Heere uw God met u geweest; geen ding heeft u ontbroken.'

Maar niet alleen het volk Israël moest door de woestijn. Ook de levensreis van ons in 2017 loopt door de woestijn. Wie anders dan Hij bestuurt ons leven? Het is een groot wonder van Gods genade als deze woestijnreis leidt tot waarachtige bekering. Zo wil de Heere in het leven van Zijn kinderen de reis door de woestijn gebruiken om dieper onderwijs te schenken.

Wat doet de auteur in deze keurig uitgevoerde gebonden uitgave? Hij trekt lijnen naar het leven van elke dag. Telkens wijst hij heen naar de Heere Jezus Christus, als het levende Brood.

Dominee Maljaars heeft in zijn eerste gemeente Middelharnis (2010-2016) jaarlijks een aantal vervolgpredken gehouden over de woestijnreis. Hij heeft uit deze serie er tien uitgekozen, die bewerkt zijn tot hoofdstukken voor dit boek. Hij wenst dat dit boek tot zegen mag zijn op de levensweg van de lezers.

Na het Woord vooraf komen tien onderdelen van de woestijnreis aan de orde:

1. Een Goddelijke omweg
2. Het bittere water van Mara
3. Gods zorg in Elim
4. Manna, hemels brood
5. Water in Rafidim
6. Geleid als een kudde
7. De twee stenen tafelen
8. Vruchten uit Eskol
9. De koperen slang
10. Een terugblik op de woestijnreis.

Bekende geschiedenissen, maar met een verrassende uitleg en een bijbelse toepassing. Het zijn geen preken geworden, maar overdenkingen. De verschillende onderdelen zijn van elkaar gescheiden door kopjes, die de structuur van het geheel aangeven.

Dienen en vertrouwen (pag. 139)

Waar moeten Gods leiding en zorg in de woestijn toe leiden? (een woordje toe te veel). Waarom herinnert Mozes in deze terugblik aan al deze zaken? Opdat het volk de Heere zou dienen en vrezen. Velen onder het volk leefden in hardheid en onverschilligheid verder. Toch mochten zij horen over de zegen, de leiding en de zorg van God. Wat erg als ze dan toch doorgingen in hun onbekeerlijkheid. Dat is nog zo. God geeft ons al die zegeningen, opdat wij in Zijn wegen zouden wandelen. Opdat we zouden gaan walgen van de zonde en de Heere zouden liefkrijgen. Waaruit blijkt die liefde? In het gehoorzamen van Gods geboden. In het haten en loslaten van de zonde. In het dienen van de Heere, omdat Hij het zo waard is. O, bekeer u dan! Want God wil een volk hebben dat Hem gehoorzaamt. Hij zál ook een volk hebben dat Hem bemint. Daar zorgt Hij Zelf voor. En hoewel Gods kinderen hier vaak struikelen, eenmaal zullen ze de Heere volmaakt dienen, zonder zonde.

... In die korte tijd worden ze toeberaid om het hemelse Kanaän in te kunnen gaan. Daarom moeten ze hier ervaren dat de woestijn echt een woestijn is. Maar des te heerlijker zal straks Kanaän zijn. Dan ligt de woestijn voor altijd achter hen en mogen zij zich eeuwig in God verblijden...

*Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog.
Voor hen, die 't heil des Heeren wachten,
Zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid, niet af te meten,
O vreugd, die alle smart verbant.*

*Daar is het vreemdelingschap vergeten,
En wij, wij zijn in 't vaderland!*

Van harte aanbevolen.